



**Regalierna är på plats.** Annars får Odd Fellowsbröderna inte träda in i logesalen. På lördag firar Stockholmslogen jubileet under pompa och ståt i Kungsholms kyrka och i Stadshuset. Här läggs festplanerna upp av frv exövermästaren Rune Olofsson, exceremonimästaren Lars Berglund och övermästaren Claes Andréason.

Foto: STIG A NILSSON

# Edsbundna bröder jubilerar

## Odd Fellows Stockholmsgren firar 100 år med pompa och ståt

Av EVA-KARIN GYLLENBERG

■ Tre länkar, som symboliserar vänskap, kärlek och sanning, är honnörsorden för Odd Fellows, vars Stockholmsgren



**Hipp, hipp, hurra!**

i veckan firar 100 år med stor pompa och mycket ståt.

Många stockholmare har säkert sett den vita fanan med de röda länkarna utanför huset på Västra Trädgårdsgatan 11 A.

Odd Fellows ordenshus ett stenkast från Jakobs kyrka är mycket vackert. De flesta får nöja sig med att titta på den sirligt utsmyckade porten, andra har haft förmånen att titta in i de vackra lokalerna.

Det här inne de 3 000 medlemmarna av Odd Fellows Stockholmsgren håller till.

Odd Fellows lär ha grundats redan på 1500-talet i England, men rörelsen fick sitt verkliga uppsving i början av 1800-talet tack vare engelsmannen Thomas Wildley, som emigrerade till USA.

Odd Fellows kom till Sverige (läs: Skåne) på 1880-talet och till Stockholm i juli 1892 då storsiren i USA gav klartecken till att uppkalla en loge efter uppfinnaren John Ericsson.

I Stockholm finns ytterligare 15 loger, alla med olika namn. Författaren Viktor Rydberg har en egen loge likt som Gustav Vasa och Birger Jarl.

**Men vad är det egentligen ordensbröderna sysslar med i det pampiga huset på Västra Trädgårdsgatan?**

– Vi en är politiskt neutral sammanslutning, berättar Claes Andréason, övermästare i John Erikssonlogen. Vi är också religiöst neutrala, men vårt arbete bygger på kristen grund.

I de olika logesalarna finns Odd Fellows "budord" målade i friserna: "Vi befalla eder att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och fostra de föräldralösa." Hur fungerar det i Stockholm år 1992?

– Vi försöker leva upp till detta, säger Claes Andréason, väl medveten om att det kanske inte finns så många nödställda att hjälpa eller föräldralösa att fostra.

### Bidrar med pengar

Claes Andréason understryker att Odd Fellows inte bara hjälper sina egna utan också i mångt och mycket stöder annan verksamhet.

– Vi bidrog med pengar till Stadsmissionens nya härbärg på Kungsholmen, säger Andréason.

– Och vi slamlade in pengar för att köpa rullstolar till Röda korset, säger Lars Berglund, exceremonimästare och en av dem som planerat lördagens stora fest.

Andréason och Berglund vill gärna avdramatisera det här med ordensväsendet.

– Många tror att det är en massa ritualer och hokus pokus vi håller på med, men det är helt fel, säger Lars Berglund.

– Visst har vi en del hemligheter för oss, säger Claes Andréason, men lite vill vi behålla för oss själva. Det är ju samma med familjelivet. Sânt går man inte ut på gatan och basunerar ut.

Många undrar vad Odd Fellows egentligen betyder. Det finns flera översättningar och lydelse. Claes Andréason förklarar översättningen "edsbunden medbroder".

Andréason har varit edsbunden medbroder i många år. Han invigdes i Lund och har varit med i loger i både Motala och Malmö. Är man väl "inne" i orden kan man byta mellan olika loger. Då räcker det oftast med ett övergångsbrev.

– Men man måste rekom-

menderas av minst en ordensbroder, säger Lars Berglund, som gick med i Frans Mikael Franzéns loge i Sundsvall.

– Det var min svärfar som rekommenderade mig. Jag var 29 år och min pappa var mycket skeptisk. Han trodde att det bara var en massa gamla stoffer som klappade varandra på ryggen, men oj, va' fel han hade.

### Fana med länkar

– Visst är det många som är lite äldre, medger 70-årige Claes Andréason, men just vår loge har satsat på att välja in människor efter kvalitet och inte efter kvantitet.

På lördag tågar de 300 ordensbröderna i John Ericssons loge Hantverkargatan fram efter den högtidliga samlingen i Kungsholms kyrka. Då kommer fanan med länkarna att vara med. Det är andra gången fanan används i en procession. Den första gången var när John Ericssons stoft kom till Stockholm den 14 september 1890. □